

Det här hände i Kälom under 2010

***I bygdegården, skolan, kapellet, gammalbuan, skvaltkvarnen, Tomas verkstad.
2010 var ett stort kulturår, med ett varierande utbud! Inte minst för
att vi var en av fyra byar som var ansvariga för årets Offerdalsommar!***

Varmt tack till alla våra stöttepelare! Krokoms kommun, Estrad Norr, Hörbart, Länsteatern, Offerdalsvind, Sensus studieförbund. Och ***tack*** alla ideellt arbetande bybor som gör att allt praktiskt ordnas utifrån engagemang och ansvar. Ann-Charlotte som med sitt kunnande fixade Offerdalsommars absolut finaste affischer och som verkligen fick berättigad uppmärksamhet. Bernt som sköter hemsidan och som vi alla kan vara stolta över!

Och inte minst varmt tack till alla våra besökare!

Lördag 6 februari. ***Trio Quinta åker Karlavagn med Kjell Peder Johansson.***

En hisnande resa med skrönor, dikter och musik. Från Beatles, Kalsta – Gunnar och Piazzolla. En kväll med både tårar och skratt! Och så denna härliga Trio Quinta - Maria Sjöstedt Björs, Anne Lie Öberg Rydh och Katarina Åhlén! Karlavagnssallad med sju stjärnor serverades till de 98 personerna i publiken.

Lördag 20 mars. ***Friluftsdag med soppa, mackor, musik, sång.***

Efter skidåkning, promenader och sparkåkning blev det soppa med musik och sång av Johan Ederfors, Fredrik Mårtensson, Jens Comén och Sångarbröderna.

Fredag 30 april. ***Traditionellt Valborgsmässofirande***

Soppa, lotterier, kaffe och varm korv efter brasan!

Lördag 1 maj. ***Kabare med texter av Lars Forsell.***

Anita Nyman och Helena Svartling tog oss med in i Lars Forsells universum. Dessa två skådespelerskor gladdade oss med att tydliggöra Lars Forsells tänkvärda texter. Dessutom behärskade de en hel mängd av olika instrument. Häftiga, trevliga brudar! Pajer serverades och över 50 personer besökte oss!

Fredag 28 maj. ***Linda Pettersson Bratt Band.***

Musikerna Lars Ericsson, Krister Jonsson, Björn Höglund tillsammans med Linda gav oss en helkväll! Stående ovationer från en nöjd publik. Vi var ca 50 personer som fikade vårliga mackor med laxröra och goda krus!

Offerdalsommar i Kälom 3 – 22 juli.

– *En stor del av byns invånare var engagerade i aktiviteterna! Restaurera skååln, slå hö, baka tunnbröd, brygga svagdricka, koka rörost, baka kakor, rullrån, bullar, utställningar, loppis, byauktion, korvförsäljning, serveringar, kolbullar, ansvara för föreläsningar, handla, hämta, marknadsföra i tidningar, lådor, anslagstavlor, skyltar, fixa ljud, ljus och bildkanoner osv var jobb som gjordes och där allas händer och huvuden behövdes.*

**Sommarcafé med värdinnorna Sofia och Kristina.*

Goda mackor, härligt fikabröd, pajer och dryck kunde vi njuta av samt se den strålande leksaksutställningen som för många blev en nostalgisk kick.

**Konstutställning i Tomas verkstad Men framför allt imponeras hans vackra verkstad!*

**Föreläsningar av Rickard Brun, Romer, resande och cirkusfolk, Berta Magnusson, Om storjanten.*

**"Minns Du Sången" på kapellet.*

**Loppis i bygdegårdens förråd. Massor med skänkta prylar och bra inkomst blev det!*

**Byauktion som tyvärr hade vädret mot sig. Men kul dag för köparna!*

- * *Budag i gammalbuan* i vacker, varm sommar dag.
Tor Norman från Skärvången föreläste om *Osttillverkning förr och nu*. Pluttjen, ostar, tunnbröd, svagdricka och kaffe med rullrån och kolbullar serverades till ca 150 personer. Musik av Kjell Erik och Jens samt några besökande musiker från Offerdals spelmanslag spelade låtar i gröngräset!
- * Americana doftande musik, mat och fika med ” *Della Ridge*” o ” *Former Beauty Queen*” två häftiga musikgrupper. Sommarcaféets värdinnor anordnade denna lyckade kväll på bygdegården.
- * *Drama o musikverkstad* för barn o tonåringar med Håkan o Marcus. Byns barn deltog och resultatet visades upp på skolan.
- * Visning av *Käloms skvaltkvarn* med försäljning av kornmjöl.

Sommaraktiviteterna inbringade en slant till byn. Men det redovisas i ekonomirapporten.

Torsdag 7 oktober

Gluntarne – en skildring av 1840 - talets studentliv i Uppsala.

Stefan Nilsson piano, Jan Löfgren och Hans Erik Sundström sång. Skämt o dramatik i krogmiljö. Som extra föreställning gav oss Hans Erik en smak av sitt kommande program kring Leonard Cohen. En kväll av hög kvalitet både musikaliskt och sångligt!

Torsdag 21 oktober. ***Röster från Vattudalen.***

Musikalisk o poetisk föreställning med musiker Kjell Erik Eriksson och skådespelare Rolf Kristensson. En kväll där vi fick möta Beppe Wolgers underfundiga och tänkvärda texter!

Söndag 31 oktober: ***Gudstjänst*** med vår kyrkoherde Calle Wahlström och sång av kantorn Brent Johnson. Alla vi besökare (24 st) fick två tulpanlökar var att plantera och glädjas åt till våren. Kyrkkaffe och fina samtal efteråt.

Tisdag 16 november. ***Är kultur viktig för Dig?*** Lokalt samråd om kulturens roll i framtiden med Mats Hurtig som inbjudare och ansvarig. Ett 45 tal personer hade hörsammat inbjudan! Bra diskussioner med Catharina Lundström som moderator

Tisdag 23 november. ***Musikalrevy i Hasse o Tages fotspår.***

Ann-Kristin Hedmark med kända musiker som vi sett på TV i många sammanhang. Med förundran insåg vi att vissa av texterna fortfarande känns aktuella! Soppor med bröd, ost, kaffe och kakor bjöds publiken på.

Onsdag 8 december. ***Den som lever får dö*** – en komedi om förgängligheten.

Länsteatern avslutade höstens turné hos oss. Ca 30 personer besökte oss.

Vi ordnade en liten enkel julbuffé som avslutningsfest för skådespelare, tekniker och personal.

Lördag 18 december. ***Lilljulkväll*** med ljuvligt luciatåg med tomtar, pepparkaksgummor som sjöng vackra julsånger så fint! Glögg, gröt, skinkstutar, kaffe, auktion på skänkta varor och lotterier. Precis som en traditionell lilljulkväll skall vara!

Onsdag 29 december. ***Konsertkväll*** till förmån för Karins skola i Ecuador. Initiativtagare Marcus och Kristina! Över 100 personer hade mött upp denna fantastiska konsertkväll där ett 15 tal musiker medverkade och alla pengar gick oavkortat till skolan. 15 000 kronor blev det!!

Käloms byalag 2011 i mars. Eivor skrev!